



Englands Guldorn

Med Midsomer & Oxford 14 – 21 Maj 2018

Res i deckarområdena
Midsomer, Oxford och The Cotswolds
i ett idylliskt England med

NEX resebyrå

I Södra England, strax väster om London hittar man de mest charmiga, idylliska och genuina delarna. De kuperade kullarna The Chilterns och The Cotswolds är sinnebilderna av England innan den stora industrialismen tog sin början under 1800-talet. Tack vare de omtyckta TV-serierna om kommissarie Barnaby, den unga och den gamla Morse och den senaste i raden: Downtown Abbey. Alla orter har funnits som bakgrund i de olika serierna och påverkat vårt stora intresse att uppleva dem "live"- Vår 8 dagars bussrundtur ger oss gott om tid att besöka de många städer och byar som vi kommer att känna igen.

Dag 1

Morgonflyg från Luleå via Arlanda till Heathrow. Vi landar vid lunchtiden och hinner på så vis genast börja vår bussresa i det uppdyktade grevskapet Midsomer. Egentligen består det av flera olika delar av grevskapen Berkshire och Oxfordshire. Första större orten är Henley-on-Thames som har funnits med i otaliga avsnitt om Tom Barnaby och hans underlydande Ben Jones. Det är en pittoresk liten stad vid floden Themsen. Nästa berömda plats är Causton som i verkligheten heter Wallingford. En av de mer frekventa inspelningsplatserna i TV-serien. Dagen avslutas i den mest idylliska och genuina byn i Midsomer, Dorchester-on-Thames. Här äter vi middag och övernattar på The George Hotel, ett gammalt värdshus, vars äldsta delar är från 1400-talet. Hotellet har funnits med i flera olika avsnitt. (Dagsetapp 60 km) (M)



Dag 2

Resan fortsätter genom Midsomer till universitetsstaden Oxford. Här gör vi en guidad promenad med tonvikten lagd på figurerna Morse, Lewis och Endeavour (unge Morse). Vi får en insikt i de olika college-byggnaderna och hur många prominenta personer som utbildats här. Vi passar på att äta dagens lunch i Oxford. Några kilometer utanför Oxford ligger ett av Englands mest kända och intressanta slott, Blenheim Palace, Winston Churchills födelseplats och Ätten Marlboroughs residens. Vi tillbringar hela eftermiddagen att bese slottet och delar av den enorma parken. Dagen slutar i byn Bourton-on-the Water mitt i området The Cotswolds. Vi bor 3 nätter på The Chester House Hotel mitt i byn. (Dagsetapp 70 km) (F, L)



Dagarna 3 och 4 Utflyktsdagar

Landskapet Cotswold är sinnebild för lantlig idyll med sina 2000 kvm ängar, skogar, åsar och gröna dalar. Här är gräset grönare, sconesen och teet godare, trädgårdarna mer prunkande än på andra platser i England. Vi kommer att enbart åka på smala, vindlande vägar för att upptäcka det genuina Cotswold.

Utflykt 1

I norra delen av Cotswolds ligger Englands kanske mest kända småstad, Stratford upon Avon, William Shakespeares födelseort. Nästan varje hus och näringsställe har någon gång haft besök av den store författaren. Vi nöjer oss med att gemensamt besöka Anne Hathaways Cottage i grannbyn Shottery. Ett förtjusande gammalt hus med en prunkande trädgård. Det var här som Shakespeare hittade sin blivande hustru. Huset är välbevarat trots sina 500 år på nacken. Resten av tiden i Stratford sker på egen hand på de många gågatorna i det lilla centrum. På en av dessa strög hittar man Shakespeares födelsehus, som på utsidan ter sig ganska anspråkslöst. Tid även för lunch på egen hand.

Så beger vi oss söderut i the Cotswolds. Kort fotostopp i den genuint bevarade byn Chipping Campden. Här finns den bäst bevarade bygatan med sina honungsgula hus, byggda av den speciella kalkstenen från området. I byn Broadway gör vi uppehåll och dricker "Afternoon Tea" på ett mysigt "tea room". Denna typiskt engelska sed är som en hel måltid och är denna utflykts halvpensionsmåltid. Vi är tillbaka i vår hemby Bourton vid 17-tiden. Dagsetapp 100 km (F, Afternoon tea)



Oxford University



Blenheim Palace

Utflykt 2

Denna utflykt går genom den södra delen av the Cotswolds. Förr i tiden var den stora inkomsten att bedriva fåravel. Ullindustrin lever delvis kvar och vi börjar dagen med ett besök på "Cotswold Wollen Weavers" ett kombinerat museum, affär och "coffee shop". Nästa stopp är den lilla byn Bampton, som på senare år rönt stor uppmärksamhet, tack vare den populära TV-serien "Downton Abbey". Kyrkoscenerna, bygatan och familjen Crawleys hus är filmade här. Ni får tid att gå in i kyrkan och husen runt omkring. Lunchstoppet blir i den charmiga byn Burford. Dess huvudgata "High Street" är vida känt för sin svepande linje ner mot floden Windrush och obrutna linje med gamla hus med affärer och restauranger. Sista byn för dagen är Stow-on-the-Wolds, en gång i tiden Cotswolds mest betydande stad tack vare ullindustrin. I dag flockas besökarna kring det stora torget, som kantas av vackra hus, många affärer, gallerier och antik-affärer. Återkomst till hotellet vid 16-tiden. Middag på hotellet. Vår by, Bourton är också den mycket välbesökt av turister. Det lilla vattendraget i centrum har givit byn ett smeknamn "Cotswolds Venedig". Kanske en överdrift men mysigt med sina smäckra broar kantad med parker och nätta små hus. Vårt hotell ligger ca 30 m från vattendraget. Dagsetapp 80 km. (F, M)



Anne Hathaways Cottage



Shakespeares födelsehus



Afternoon tea (2 pers)



Cotswold Woolen Weavers



Bampton



Burford

Dag 5

Det återstår några mil genom The Cotswolds på vägen söderut till Bath. England är känt för sina många trädgårdar, och på vägen till Bath stannar vi och besöker Woodland Gardens, en park öppen endast under våren. Specialitet: Rhododendron. Vi beräknar komma till Bath, Englands första badort, vid lunchtid. Det var romarna som redan på 100-talet e.Kr. upptäckte stadens hälsosamma vatten. Vi gör ett besök i de romerska baden, som finns på UNESCO:s världsarvslista. Vi tillbringar eftermiddagen i Bath med besök i "Roman Baths" en välbevarad badanläggning från romartiden. Middag och övernattnin 2 nätter på Travelodge Waterside, beläget ca 15 min promenad från centrum. (Dagsetapp 100 km) (F, M)



Woodland Gardens

Dag 6

En lugn och avkopplande dag i Bath. Vårt hotell ligger vackert beläget vid floden Avon och man promenerar lätt på ca 15 minuter längs stranden till centrum med katedralen och shoppinggatorna. Bath är unik stad i England med sin enhetliga arkitektur, badanläggningar och museer. Jane Austen Centre är ett intressant museum, som visar Bath under sin blomstingtid. För de som önskar gör vi extra halvdagsutflykt till orten Cheddar, känt för sitt vackra läge i Mendip Hills och framför allt ost-tillverkning. Kostnad 100:- (beställes på resan) (F, M)



Romerska baden i Bath

Dag 7

I grevskapet Wiltshire, som vi skall genomkorsa idag, finns ett av världens mest kända och mystiska fornlämningsområde, Stonehenge. Tillkom troligen redan för ca 4000 år sedan. Namnet betyder "De hängande stenarna" och det förstår man när man ser de enorma stenarnas storlek och placering. De väger mellan 25 – 30 ton och har forslats från ett område i södra Wales ca 35 km västerut. Vi har gott om tid för detta unika minnesmärke. I staden Salisbury med sin kända katedral, som bl.a. hyser ett original av Magna Charta från 1200-talet, tillbringar vi resten av dagen och kvällen. Vårt logi Mercure Hotel White Hart ligger mitt i centrum, ca fem minuters promenad till huvudgatan High Street och katedralen. (Dagsetapp 80 km) (F, M)



Katedralen i Salisbury

Dag 8

Dags för hemresa. Vi har ca 15 mil som transfer resa till Heathrow. Det tar ca 2 timmar och vi bör vara vid terminalen vid 12-tiden. Eftermiddagsflyget till Luleå via Stockholm avgår kl. 13.50. Åter i Luleå vid 20-tiden. (F)



Stonehenge

Pris vid min 25 personer: 16.975:-

I priset ingår: Flygresor, flygskatter, bussrundtur enligt program, 7 nätter i delat dubbelrum, 7 frukostar, 5 middagar, 1 lunch, 1 "Afternoon Tea", entréer till Blenheim Palace, Anne Hathaway Cottage, Woodland garden, Romerska badet i Bath, Stonehenge, lokalguide i Oxford, svensk färdledare från Stockholm.

Tillägg: Enkelrum 3 700:-

Ingår ej: Avbeställningsskydd och reseförsäkring, drycker till måltider.

